



Nieuwsbrief



Nieuwsbrief

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: april 2012

Dringende oproep:

Binnen de vereniging zijn wij **dringend** op zoek naar:

- Een voorzitter
- secretaris

Neem vrijblijvend contact op met secretaris@de-ruyter.nl

Wat krijg je als je mollen met olifanten kruist?



Agenda:

Op de zaterdag:

Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkenner
13.00 – 17.00 uur

Voor meer info en overige informatie; zie

www.de-ruyter.nl

De bouw is begonnen.

De één doet de dag voor kerst de boodschappen of tuigt nog even een kerstboom op voor de komende feestdagen, maar niet deze kanjers van de scoutinggroep. Op de bewuste zaterdag ochtend van 24 december 2011 wordt er, door een ploeg vrijwilligers, hard gewerkt in de frisse buitenlucht. De grond voor de bouw van de opslagruimte aan De Stelling moest worden afgegraven om plaats te maken voor een fundering. Er was een kleine shovel aanwezig maar er moest toch ook op eigen kracht veel gegraven worden. Bedankt voor deze krachtinspanning en hiermee is de start van de bouw is begonnen.



versie 5
WinGPS

navigatiesoftware voor de watersport



www.stentec.com

Zeeverkeners Kerstmaaltijd 2011

Zaterdag 17 december was alweer de laatste opkomst van 2011 van de zeeverkeners. Traditioneel wordt dan de Kerstmaaltijd gehouden. Elke bak en staf had een driegangenmenu bedacht en deze gezamenlijk bereid. De tafels in het zeeverkenershok werden feestelijk aangekleed met tafellakens, borden en servetten. Aan het plafond hing feestelijke verlichting en de Kerstboom was ook weer tevoorschijn getoverd. Er werden heerlijke gerechten opgediend als poffertjes met ijs, zelfgemaakte appeltaart, biologische tiramisu, maar ook wel inmiddels traditionele gerechten als iets uit de frituur. Wij deden daar met onze aardappelkroketjes ook gezellig aan mee. Vermeldenswaard is toch zeker wel al de lekker ruikende spaghetti bij de Zeemeeuwen. Omdat er ook groente op het menu moest staan, waren er zakken sla gehaald. In eerste instantie natuurlijk voor de show, maar uiteindelijk hebben zelfs de Robben deze ook open gemaakt. Smaakte toch wel lekker op de hamburgers... Het hoogtepunt was voor de Piranha's, die werden bediend door chef-kok Bas achter het gourmetstel. Zo'n boots had ik vroeger ook wel willen hebben! De maaltijd werd afgesloten met een ouderwets voedselgevecht van de restanten. De broodjes vlogen met afwijkingen in het rond. Uiteindelijk waren de zeeverkeners in een hoekje gedreven. Hier stond ik helaas tussen, rustig mijn stukje thuisgemaakte appeltaart te eten. Gelukkig kon ik de rondvliegende projectielen gemakkelijk ontwijken. Toen het toch een beetje te druk begon te worden met zeeverkeners, ben ik maar door de deur naar buiten gegaan. Helaas voor de zeeverkeners werd ik vervangen door de man met de slagroomsputbus...

Niet zoveel later was het zeeverkenershok weer opgeruimd en schoon (op de balk na dan) en kon het avondspel beginnen. Baksgewijs werd er dit laatste spel van het jaar gestreden. Per beurt werd er met een dobbelsteen gegooid. Afhankelijk van het aantal ogen moest er iets gedaan worden: een beroep tekenen, het moordspel à la de Lama's spelen, een hobby uitbeelden, voorwerpen verzamelen, een doe-opdracht of een stalen spaghetti'sliert vormgeven naar iets. Sommige waren makkelijk uit te voeren en werden snel geraden, andere waren weer heel erg moeilijk. Als afsluiter van het jaar deed de staf een ronde het moordspel, waarbij de zeeverkeners de locatie, het wapen en de moordenaar mochten bepalen. Dit werd creatief opgevoerd, maar uiteindelijk mocht het niet baten: de topscore van het herfstkamp werd deze keer niet behaald.

Kortom het was weer een prachtig feestelijke afsluiting van het jaar!



Jack Journo

Maritiem College Velsen

Het Maritiem College Velsen is een school voor waterratten en zeebonken. Voor jongeren die altijd in de buurt van water en schepen willen zijn. Wil jij een beroepsopleiding volgen in de binnenvaart? Wil je in een modern scholierenhuis wonen? Wil je varen op de Máxima, het modernste opleidingsschip van Europa? Of zit je al op het voortgezet onderwijs en ben je op zoek naar avontuur? Dan biedt het Maritiem College Velsen jou een spetterende wereld van water!

Open dag zaterdag 11 februari 2012
van 10.00 tot 14.00 uur
Maritiem College Velsen
Briniostraat 10
1971 HM IJmuiden

Voor niets gaat de zon op.....

Eind vorig jaar is door de gemeente Velsen de vergunning afgegeven voor de bouw van een opslagruimte aan De Stelling te Velsen-Zuid (bij de aak). De nieuwe opslagruimte moet de blauwe zeecontainer die op het terrein staat vervangen en zal ook tijdens het jaarlijks onderhoud aan de vloot bescherming bieden tegen weer en wind. De bouwcommissie, bestaande uit vrijwilligers en leden, is gestart met de voorbereidingen voor de bouw. De piketpaaltjes voor het te bebouwen gebied zijn geplaatst en in december is begonnen met het afgraven voor de 'fundering'. Leden en vrijwilligers zullen er alles aan doen om de opslagruimte voor de zomervakantie te realiseren. Voor de bouw van een opslagruimte is geld nodig, veel geld. Mede om de kosten in de hand te houden zijn wij op zoek naar sponsors. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wilt u zelf sponsors, kent u sponsors of wilt u mede naar aanleiding van deze brief ook iets wezenlijks betekenen voor de scoutinggroep in de vorm van het actief mee zoeken naar financiële mogelijkheden dan bent u de persoon die wij zoeken. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met ouderraad@de-ruyter.nl of Eric de Weerd (tel.nr. 023-5388975)



Theorie cursus CWO 3 2012

Dankzij het initiatief van de staf doen dit jaar de bootsen en kwartieren (Matthijs, Wout, Stefen, Remco, Brigit, Sander en Fabian) weer mee aan de theorie cursus voor CWO 3. De eerst keer vond plaats op 7 januari in de kerstvakantie. Normaal is onze groep altijd te laat maar dit keer eens niet. Onze groep was namelijk al compleet een halfuur voordat we verwacht werden. Toen alle groepen eindelijk gearriveerd waren konden we beginnen. Onze instructeur stelde zichzelf voor en begon meteen te vertellen over van alles en nog wat. Hij had de vaart er aardig in een haast niemand kon het bijhouden met zijn aantekeningen. Gelukkig hebben we hier wat op gevonden, want de keer erna had Wout zijn laptop meegenomen om het hele verhaal over te typen en vervolgens naar iedereen op te sturen. De komende 10 weken zal deze cursus nog lopen en zullen we elke week om 10 uur verwacht worden. Deze cursus zal vervolgens afgesloten worden met een examen van 50 multiple chose vragen waarvan je er 14 fout mag hebben. We hopen dat deze cursus er aan mee help het drama van de heenreis van vorig jaar zomerkamp te voorkomen. Maar voorlopig eerst nog maar even oefenen. Straks al het zeilseizoen begint hopen we deze kennis vol enthousiasme in praktijk om te zetten.

Fabian Nijhof



Insignes

Zoals elk jaar is het weer jammer om de boten op de kant te moeten leggen en we dus niet kunnen zeilen. Gelukkig beschikken we over een mooie blokhut in een bos waar altijd genoeg te doen valt. Dit blokhutseizoen mogen de zeeverkeners zelf kiezen wat ze mochten doen; aan de hand van enkele uitdraaien met insigne-eisen kozen zij, elk per bak een insigne om tijdens de opkomsten aan te werken. Zo zijn we afgelopen opkomsten deels bezig geweest met deze insignes en zullen hier ook komende opkomst(en) nog mee bezig zijn. De Zeemeeuwen en Piranha's hebben besloten om samen te werken en te gaan voor het filminsigne. Afgelopen opkomsten waren ze al gewapend met camera's op pad gegaan, om vervolgens in de blokhut met behulp van laptops de opnames verder te bewerken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een leuk promotiefilmpje voor de zeeverkeners! De Dolfijnen vonden dat hun bak wel wat promotie kon gebruiken; in de blokhut hebben zij een deel van de muur gekregen om deze mooi aan te kleden. Voor het insigne "grafische vormgeving" zijn ze nu bezig met het schilderen en figuurzagen van een nieuw bakslogo, tevens komen er ook nieuwe naambordjes voor de baksleden. Ondertussen is de achtergrond al geschilderd en het uitgezaggde dolfijnenlogo begint ook al mooi te worden! De overgebleven bak, de Robben, hebben voor het pionier insigne gekozen. De eerste opkomst begon met basistechnieken pionieren, afgelopen opkomst konden ze al een ingewikkelde vlaggenmast pionieren, waarvan de mast door middel van touw en katrollen omhoog gehesen kon worden. Bij het einde van de opkomst konden we deze goed testen bij het sluiten, en het werkte allemaal prima! Kortom, ook al kan er niet gezeild worden, komende weken valt er nog genoeg te schilderen, knutselen en filmen. Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief met trots de eindresultaten laten zien! Bart