



Nieuwsbrief



Nieuwsbrief december 2012

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.
Volgende nieuwsbrief: februari 2013

Scoutingloterij

De jaarlijkse scoutingloterij is een mooie inkomstenbron voor de vereniging. Van elk verkocht lot gaat direct € 1,50 in de groepskas!
De Waterwelpen hebben 222 loten verkocht met de volgende top drie van verkopers: Op de derde plek met 27 loten Myrthe, op de tweede plek met 30 loten Bas, en onze top verkoopster die de meeste loten van de welpen heeft verkocht namelijk 35 loten is Mandy. Ze heeft hiermee een bak-pakket gewonnen om een lekkere cake te bakken. De Zeeverkenneren hebben in totaal 140 loten verkocht. Dit brengt het totaal op 362 loten wat direct € 543,- euro heeft opgeleverd voor de groep! Helaas was de opbrengst minder dan andere jaren toen werd het dubbele aantal verkocht. Volgend jaar gaan we hier weer voor!



Beste allemaal,

Het jaar is alweer bijna om en 2013 staat voor de deur. De goed heiligman is in het land en de kerststollen concurreren met de pepernoten in de supermarkt. Een goed moment om terug te kijken op dit jaar. Ik kan slechts terugkijken op het afgelopen half jaar, omdat ik het eerste half jaar niet zo nauw bij de groep betrokken was. Wat mij vooral is opgevallen is de inzet waarmee de stafleden, oud-leden en ouders onze groep draaiende houden. We zijn zeeverkenneren en we hebben veel materiaal: een blokhut, een wachtschip, een sleper, vletten, riemen, zeilen, tenten, kookkasten en binnenkort een loods op de stelling natuurlijk. Voor al deze spullen geldt, dat als je er goed mee omgaat en het goed onderhoudt je er heel lang plezier van hebt. Hierdoor ben je, zoals iedere zeeverkenner goed weet, een kwart van de tijd bezig met onderhoud van je materiaal. Als er een dipje in het ledenaantal is, moeten minder mensen meer werk verzetten. Ik ben blij met alle initiatieven die worden genomen door iedereen die de groep een warm hart toedraagt. De hulp bij de bouw van de loods, het opstellen en uitgeven van de nieuwsbrief, oud-leden die instructie geven, het (brand)veilig maken van onze spelomgeving, het drijvend houden van de sleper, het meedoen aan een sponsorfietstocht, het afhandelen van verhuur, de hulp bij het zoeken van sponsors en zelf sponsoren, de sop-en klusdag, het nakijken van de cv... Ik kan zo nog wel even doorgaan. Uiteindelijk is er een hele groot groep mensen die direct en indirect met grote en kleine dingen meehelpen om de jeugdleden een leuke tijd bij de scouting te geven. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd en als groep kan je hier alleen maar dankbaar voor zijn. Gelukkig kerstfeest en een spetterend nieuwjaar! Matthijs Voorzitter van de Michiel de Ruyter groep

versie 5
WinGPS

navigatiesoftware voor de watersport



www.stentec.com



Waterwelpen herfstkamp 20 en 21 oktober 2012.

De eerste opkomst bij de blokhut was meteen het herfstkamp, met Phineas en Ferb als nieuw thema. De nieuwe welpjes die alleen nog maar op de aak waren geweest zagen voor het eerst de blokhut én het grote speelbos eromheen. Toen iedereen aanwezig was, begonnen we meteen met een speurtocht. Dr. Doovensmirch had alle broodjes gestolen, een aangezien iedereen 's middags hun broodje wilde eten, moesten alle broodjes natuurlijk wel teruggevonden worden! Gelukkig was dat gelukt! Daarna was Dr. Doovensmirch zijn 'inator' kwijtgeraakt, die we met zijn allen moesten terugzoeken. Door verschillende spelletjes, was het óók gelukt de 'inator' terug te vinden. Na een aantal drukke spelletjes, zijn we begonnen met het knutselen van Phineas en Ferb poppetjes. Sjoerd maakte een Perry, en Karlijn maakte een Ferb. Zo ontstonden er allemaal leuke poppetjes, gemaakt van wc-rollen! Toen het al donker werd buiten, was het tijd voor een avondspel! De rode lamp was verstopt in het bos, wie deze kon veroveren, was erg goed in besluipen. De kinderen moesten wel uitkijken dat ze niet afgeschenen werden! Het was erg lastig, maar toch is het een aantal keer gelukt! De welpjes waren helemaal af na een dag rennen in het bos, de bedjes werden klaargelegd en ze sliepen allemaal binnen no-time. De volgende ochtend was het tijd voor een nieuwe, drukke dag. Vroeg wakker, maar we begonnen met de film van Phineas en Ferb, die iedereen erg beviel! 's Middags hebben we een kampvuur gemaakt, waar we broodjes konden roosteren én spekjes. Na een heerlijke lunch was het tijd voor het handelsspel. De kinderen vlogen door het bos om maar de hoogste score te kunnen krijgen! We sloten af met de installatie van Sebastiaan, Maud en Freek. Het was een druk kamp, veel te doen en ook veel gedaan. Maar volgens mij kunnen we dit zeker weer een geslaagd kamp noemen!

Droogleggen

Zaterdag 10 november j.l. zijn de vletten weer uit het water gehaald voor hun jaarlijkse onderhoudsbeurt. Al vroeg in de ochtend stond Marco Broek weer klaar met zijn kraan om deze klus te klaren. De grootste uitdaging dit jaar was toch wel de sleper. Ook deze wordt opgeknapt en gereed gemaakt voor een nieuw vaarseizoen. De zeeverkeners zullen de komende weken weer hard aan het werk gaan om te schuren en schilderen.



ouders bedankt

Zaterdag 3 november was de jaarlijkse klus en sodag in en rond de blokhut.

Met een aantal enthousiaste ouders hebben we flink wat werk verzet, naast wat opruimwerkzaamheden is ook de buitenzijde van de hut opnieuw in de carbolineum gezet, zijn er een aantal rotte planken vervangen en is de keuken weer spic en span. Met z'n allen een paar uurtjes werk en een prachtig resultaat.

Dank aan de aanwezige ouders,
De ouderraad.



De redactie van de nieuwsbrief wenst iedereen een leuk Sinterklaasfeest, gezellige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2013.

