



Nieuwsbrief juni 2013

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: augustus 2013

Koninginnedag 2013

Om leden te werven en om onze groep te presenteren stonden we de afgelopen Koninginnedag met een stand in Velsbroek. Ook hebben we er voor gezorgd dat het mogelijk was om te kanoën in de vijver vlak achter het centrum. Zo konden de Velsbroekse kinderen kennis maken met de activiteit waar de Waterwelpen gek op zijn. Doordat het lekker weer was, was ook het animo om te kanoën groot. Er kwamen zelfs heel wat waterwelpen en zeeverkeners langs waardoor er een zeer goede sfeer hing. De aanwezige stafleden waren aan de lopende band bezig om kinderen kano instructie te geven, in kano's te zetten en ze na afloop weer te helpen met uitstappen. Ook op het water was Remco als overslagen peddelaar actief. Nadat hij zo'n 5 uur aaneengesloten in zijn kano heeft gezeten om kinderen te begeleiden en op een speelse manier uit te dagen, wat hem een nat pak gekost heeft, kwam hij compleet verstijfd uit zijn kano. Voor sommigen was de uitdaging te groot en de balans in de kano's te klein. Zij haalden een nat pak waarna zij door Eric en Teun gered werden. Nat maar gered werden zij tot midden in het centrum, waar de stand van de groep stond, druipend gesignaleerd. Dit maakte de stafleden die de stand bezette niet minder enthousiast om folders uit te delen en mensen er vooral op te wijzen dat het mogelijk was om bij de steiger te "leren" kanoën.

Chris van Beers Stafid Waterwelpen



Agenda:

- 15 juni klubkampioenschappen
- 2 juli spullen brengen zv en ww zomerkamp
- 6 juli start zomerkamp
- 31 aug en 1 september havenfestival
- 15 mei sponsor fietstocht voor het kader

versie 5
WinGPS

navigatiesoftware voor de watersport



www.stentec.com

Dodenherdenking

In Nederland kunnen we in vrijheid leven. Op 4 mei herdenken we in het gehele land dat dit echter niet vanzelfsprekend is. Op die avond staan we dan stil bij de mensen die ervoor gezorgd hebben dat wij hier en nu in deze vrijheid kunnen leven. Traditioneel is het allang niet meer een herdenking van de gevallen in de tweede wereld oorlog, maar is het ook een moment om te denken aan degene die in recenter tijden voor het behoud hiervan gestreden hebben. Vrijheid spreek je af, dat was het thema dit jaar. "Vrijheid een afspraak" zul je je afvragen en inderdaad. Denk maar eens aan WO2, die werd niet beëindigd doordat de laatste slag gewonnen was en er geen tegenstander meer was. Nee, het was een handtekening die in Wageningen gezet werd. Die handtekening was de bezegeling van de afspraak dat we in vrijheid verder zouden gaan. En zo is vrijheid eigenlijk altijd een afspraak, of een keuze zoals je wilt en zoals bij iedere keuze kan dit ook niet zonder gevolgen zijn. We spreken dus af wat we wel doen en wat we laten. Vrijheid wil namelijk niet zeggen dat je alles kan doen waar je zin in hebt, immers door iets wat jij doet kan een ander iets misschien wel niet doen. Deze gedachte ligt dan ook verankerd in de gedachten bij de scouting. Daarom staan we ook ieder jaar weer rond het strooiveld van Westerveld in een soort van Erewacht. Deze traditie houden we al jaren in eren en dit jaar waren er 22 (oud)leden om dit te herdenken. Hartelijk dank daarvoor. Geert Simmer



Loods

We zijn alweer een tijdje onderweg met het bouwen van de loods, er zit al aardig wat inspanning in de loods, maar het begint toch op te schieten. de staanders die het dak gaan dragen die zijn gemaakt en geïnstalleerd met behulp van Robert Huiberts en Vincent van de Burg die we ondertussen onze huis ladders kunnen noemen. Dit alles wordt gecoördineerd door mij en Marcel Huijboom (aannemer) met al deze hulp van buitenaf zijn we erg blij en krijgen daardoor een hoop gedaan voor de loods zo zijn we nu bezig met de dak constructie er op aan het zetten en is de planning dat het voor zomerkamp er op zit. Maar dat is altijd afwachten bij deze vereniging met zo veel klussen en maar een beperkt aantal handen. We houden jullie op de hoogte. Eric



Stafid voorgesteld

Ik ben Chris van Beers en ik ben stafid bij de Waterwelpen. Toen ik 10 jaar was zat ik zelf ook bij de Welpen, daarna bij de Verkenners en vervolgens bij de Explo's. Niet bij De Ruyter, maar bij de Graaf Floris V, een landgroep in Heemskerk. Toen ik na mijn Havo de Pabo ben gaan doen, ben ik daar ook stafid geworden en heb ik mijn verklaring van bevoegdheid bij Scouting Nederland behaald. Na vijf leuke jaren heb ik de groep destijds verlaten omdat ik full-time in het onderwijs ging werken. Echter ben ik na een jaar part-time gaan werken om daarnaast een studie rechten te kunnen volgen aan de Leidse Universiteit. Dit schooljaar werk ik nog maar 1 dag in het onderwijs en geef ik les op de Hoeksteen, waar ik op de vrijdag ochtend in groep 3 te vinden ben en in de middag de plusklas verdiepingstof aanbied. Naast deze ene dag in het onderwijs ben ik ook sinds een half jaar werkzaam bij de Rechtbank Midden-Nederland als griffier, wat mij zeer goed bevalt omdat ik nu naast mijn studie ook in de praktijk juridische ervaring op doe. Gelukkig ben ik, in mijn waarschijnlijk laatste jaar dat ik in het onderwijs werk, Nieke tegengekomen die mij opnieuw enthousiast heeft gemaakt om mijn scoutingroutes te hervatten, waardoor ik al sinds oktober vorig jaar iedere zaterdag met veel plezier bij de Waterwelpen te vinden ben. Ik kijk enorm uit naar de opkomsten bij de Aak en het zomerkamp. Tijdens het weekendkamp heb ik de sfeer al een beetje kunnen proeven en ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat we met de huidige groep Waterwelpen en het stafteam een geweldige periode tegemoet gaan.



Wil je ook eens in deze rubriek laat het dan weten! Een stukje tekst en een foto van jezelf is genoeg.

nieuwsbrief@d
e-ruyter.nl

Kamp Waterwelpen

Zaterdag 25 mei Teun: Onder de brug gingen we met de kano's. Toen legden we even aan. Toen moesten we uitstappen en gingen we lopen naar de andere kant van de rivier en toen gingen we een rondje varen. Freek: Vanmorgen gingen we kanoën. We hebben best lang gekanoed. Zo'n twee uur denk ik. Mijn polsen en schouders deden zeer, maar het was wel leuk. We hebben ook een spel op het water gedaan waarbij Eric ballen met nummers het water in sloeg met een knuppel en de Welpen de ballen er uit moesten halen. Deze nummers werden afgekruid als je de bal inleverde. Een soort Bingo. Rond een uur of vier zijn we naar de blokhut gegaan omdat de Aak verhuurd was. Het weer was super waardoor er lekker buiten gespeeld kon worden. Daar hebben we macaroni gegeten. We hebben ook een nieuw ren-spel gedaan waarbij de staf iets vertelde of vroeg waardoor je naar het vak met de goede kleur moest rennen. Wanneer je het laatste was, of je rende verkeerd, moest je een rondje om de blokhut rennen. Om half acht begon de disco. Er waren allemaal leuke hapjes en drankjes. De staf had 'cocktails' gemaakt met een suikerrandje en er waren shotjes die gevuld werden met een soort spuitpomp. De hele bar was versierd en toen het feest afgelopen was, was het tijd om naar bed te gaan.

Zondag 26 mei 's Ochtends werden we vroeg wakker. Eerst hebben we ontbeten, waarna we de spullen opgeruimd hebben. We gingen namelijk weer terug naar de Aak. Toen we daar aankwamen hebben we eerst geluncht en zijn we daarna naar de Watergeus vertrokken. Daar hebben we lekker gespeeld. Toen we terug kwamen hebben we Collin, Lorenzo en Chris geïnstalleerd, waarna we het kamp afgesloten hebben.

