



Nieuwsbrief oktober 2013

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.



Havenfestival 2013 IJmuiden

Ook dit jaar was de vereniging weer present op het Havenfestival in IJmuiden. Het nautisch gebeuren voert altijd de boventoon maar ook was er kunst en cultuur zodat het een gevarieerd publiek trekt en dus misschien ook aspirant leden. De pas geschilderde aak lag te blinken in de zon. Het Havenfestival was dit jaar teruggebracht naar één dag waardoor het lekker druk was. Ieder bedankt voor zijn of haar hulp op het havenfestival.



Afscheid redactie

Na mijn vertrek als lid van de ouderraad had ik aangeboden om de nieuwsbrief te blijven maken tot er vervanging zou komen. Helaas is dit nog niet gebeurd en heb ik met veel plezier tot nu toe de nieuwsbrief gemaakt. Maar tot mijn spijt moet ik met nummer 36 afscheid nemen van de nieuwsbrief. Na het besluit van onze zoon om te stoppen met de scouting eindigt mijn lijntje met de vereniging. Door de recente ontwikkelingen en minder betrokkenheid van mijn kant wordt het ook lastig om dan de nieuwsbrief te blijven maken. Zoals iedereen weet is het bij elkaar sprokkelen van kopij altijd een lastig punt, maar hoe dichter bij de vereniging hoe bereikbaarder de informatie. Nu na bijna zes jaar de nieuwsbrief gemaakt te hebben, hoop ik dat het op dezelfde wijze voortgezet wordt. Het is een mooie bron van informatie en geeft een goed beeld van de activiteiten van de vereniging. Rest mij nog te zeggen dat ik ontzettend leuk vond om op deze creatieve manier mijn bijdrage te kunnen leveren voor de vereniging. Het ga jullie goed en we spreken elkaar vast wel een keer.
Thea Zandbergen-Van Kaam

versie 5
WinGPS

navigatiesoftware voor de watersport



www.stentec.com



De bevers

Sommigen van jullie zullen het al gehoord hebben, maar 2 november zal het dan toch echt zo ver zijn; dan beginnen we weer met de bevers! Elke week zullen de bevers worden meegenomen naar Huize Hotsjietonia, waar ze veel avonturen zullen beleven met Lange Doener en zijn vrienden! De bevers zullen elke zaterdagochtend, 's winters maar óók in de zomer, opkomst hebben in de blokhut. De opkomsttijden zijn van 9.45 – 11.45. Helaas betekend dit voor de waterwelpen dat zij afscheid moeten nemen van Nieke en Marlieke, zij zullen overvliegen naar de bevers en deze begeleiden bij allerlei nieuwe spellen. Heb jij nog leuke broertjes/zusjes/nichtjes/neefjes/buurjongens of buurmeisjes tussen de 4 en 7 jaar en willen zij komen kijken bij de eerste opkomst van de bevers op 2 november 2013? **Dat kan!** Iedereen kan zich aanmelden via bevergroep@hotmail.nl

Herfstkamp Zeeverkeners

Aanstaande zaterdag volgt uitgebreidere informatie over het herfstkamp van 19 tot 21 oktober.

Alvast in het kort:

19 oktober 19.30 verzamelen (locatie volgt)

21 oktober 16.00 kamp afgelopen

Kosten: €20,-

Het betreft een **land**kamp, zonder bootjes...

Droogleggingsfeest Zeeverkeners

Het moet tenslotte gevierd worden dat de vletten het water uitgaan. Daarom is op zaterdag 2 november weer het jaarlijkse Droogleggingsfeest voor de Zeeverkeners. Start om 19.30 uur in de blokhut.

Overvlieg kamp 2013

Het is weer zo ver. De welpen en de zeeverkeners zijn ook dit jaar weer samen op kamp geweest. Het wel bekende overvliegekamp waarin de oudste leden van de speltak overgeplaatst worden naar de volgende speltak. We begonnen zaterdag ochtend en hebben daar een leuk spel gedaan het grote ballonnen spel waarbij de welpen al kanoënd en de verkeners al zeilend ballonnen van het water af konden halen en die in hun eigen team-ton konden doen. Het was een prachtig gezicht al die boten in een soort georganiseerde chaos. Na dit spel gingen de verkeners pionieren (van palen en touw een mooi bouw werk knopen). De welpen konden ondertussen even tot rust komen in de speeltuin. Toen wij terug kwamen van de speeltuin stond er een spannend bouwwerk wat de welpen maar wat graag wilden ontdekken en mee spelen. Onder het toezien oog van de staf was hier gelukkig ook ruimte voor. Na lekker even vrij gespeeld te hebben gingen de welpen samen met de verkeners een stukje zeilen en na dit stukje zeilen was er soep met broodje knakworst. Dat is even smullen vervolgens nog een klein spelletje levend kwartet waar 4 teams van elkaar spullen moeten pikken om 4 de zelfde te krijgen en daarmee een kwartet te winnen. Hierna gingen de welpen lekker naar bed en de verkeners hun avond programma doen; een spooktocht georganiseerd door de nieuwe wilde vaart (speltak voor de leeftijd 16 t/m 20). De dag er na hebben we nog even gespeeld in de toren van de zeeverkeners en een posten spel gedaan waar we naar verschillende stafleden moesten varen om spelletjes te doen. Toen zat het er al weer bijna op; nu moesten we nog één ding doen en dat was opruimen. Dit ging erg goed en toen zijn we lekker met onze ouders naar huis gegaan. Erg moe maar wel weer een leuke kampervaring rijker.

