



Nieuwsbrief



Nieuwsbrief

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: juni 2011



Dringende oproep:

Binnen de vereniging zijn wij **dringend** op zoek naar:

- Een voorzitter

Neem vrijblijvend contact op met voorzitter@de-ruyter.nl

Agenda:

Elke zaterdag

Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkenners
13.00 – 17.00 uur

Voor meer info en overige informatie; zie

www.de-ruyter.nl

Afscheid voorzitter ouderraad Jerry Jansen

Vanaf het moment van oprichting van de ouderraad in 2007 heeft Jerry zich als voorzitter van de ouderraad fanatiek ingezet, er zijn veel dingen op poten gezet en gerealiseerd. Hij heeft zelf besloten dat nu mooi is geweest en de vergadering van dinsdag 8 februari was dan ook zijn laatste vergadering. Jerry blijft tot aan de zomervakantie het groepsbestuur ondersteunen en meehelpen bij de aanvraag en realisering van de loods op de ligplaats. Namens de groep heeft hij een lekker bierpakketje gekregen, Jerry bedankt!!!



Uitslag prijsvraag nieuwsbrief februari 2011: UNIFORM

Prijswinnaar: Bas Jansen!

Ouderraadsleden gezocht

De ouderraad van scoutinggroep Michiel Adriaenszn. De Ruyter kan uw hulp gebruiken. De ouderraad vergadert maximaal 4x per jaar en organiseert o.a. sop- en klusdagen, maakt de nieuwsbrief en geeft ondersteuning waar mogelijk zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse clubkampioenschappen. Wij zijn op zoek naar een voorzitter(ster) en naar waterwelpen-ouders. Heeft u zin, tijd en gelegenheid om u in te zetten voor de scoutinggroep van uw kind neem dan contact op met Thea Zandbergen (secretaris) tel.nr. 06-25405854 of mail naar ouderraad@de-ruyter.nl dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
De ouderraad

Contributie

De contributie van leden is de grootste inkomstenbron van de vereniging. Als de contributie nog niet voldaan is, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen?

Waterwelpen Voorjaarskamp 2011

Dag 1

Eindelijk het was weer zover.. de slaapzakken konden uit de mottenballen en de luchtbedden onder het stof vandaan, het overvliegkamp kwam eraan !! Dit jaar stond het in het teken van het jaarthema namelijk *Ontdekkingsreiziger*. Zoals altijd begonnen we met drukke spelletjes om de beginnende drukte en wat spanning bij de kinderen eraf te halen. Als eerst mochten de kinderen met hun groepje een hut bouwen met behulp van een stuk sisaltouw en takken. Het verschil aan hutten en technieken was groot maar de leiding verbaast zich altijd over de prachtige creaties. (in positieve zin) dus dat is altijd leuk om te zien. Daarna was het tijd om voor je eigen eten te zorgen en elke welp kreeg twee eieren en mocht op zijn eigen manier gevulde eieren maken, er waren allerlei soorten kruiden en specerijen om je eigen unieke gevulde eieren te maken. De één doet er wat langer over dan de ander en sommige gebruiken te veel zout waardoor de eieren in de prullenbak belanden. Voor veel welpen was het de eerste keer en daarom erg goed. Na het proeven en eten van de eieren was het tijd om te oefenen voor de toneelstukjes, dus onder leiding van Nieke werden de mooiste verhalen geoefend om 's avonds op het podium te vertellen. Al snel was het tijd om te eten, het was nog even spannend wat er op het menu stond maar gelukkig was het uiteindelijk toch geen spruiten. Na het eten gingen we naar buiten in het donker om een aantal leuke spannende spelletjes te spelen, maar het werd al snel te koud en was het tijd om op te warmen met een kopje thee. Het was tijd voor de toneelstukjes, er waren 2 groepjes die gingen optreden het was erg grappig deze keer vooral het thema ontdekkingsreiziger werd goed gebruikt. Daar begon de dans muziek al in de bar ,want de disco werd gestart dus iedereen verzamelde zich in de bar en begon te dansen. Met een chipje er bij en een nog niet in Nederland te verkrijgen Knaller werd het giga-gezellig. Maar helaas was het dan toch tijd om naar bed te gaan en iedereen lag snel op zijn bed omdat de dag er toch aardig in zat bij de kinderen en de wekker ging weer vroeg natuurlijk.



Waterwelpen Voorjaarskamp 2011

Dag 2

Het was tijd om op te staan, het was namelijk tijd om naar Velserbeek te gaan om dieren te bekijken en om het handspil te spelen en als er nog tijd was misschien spelen in de speeltuin. Gelukkig is dit allemaal gelukt maar door al deze activiteiten krijg je toch snel honger dus gingen we terug naar de blokhut, daar aangekomen stond het vuur al aan en konden snel de broodjes op het vuur. Na het bakken van deze broodjes was het tijd om ze op te eten, nadat alles opgeruimd was in en rond de blokhut, werd de bingo gestart met dit jaar zeer mooie prijzen. Iedereen won gelukkig een prijs en daar kwamen de eerste ouders al. De kinderen waren licht verwilderd maar konden terug kijken op een geweldig kamp. Misschien wel een klein beetje moe maar gelukkig hadden ze een week vakantie en dat was misschien net lang genoeg om bij te komen

Uw hulp gevraagd bij de sop- en klusdag aak

Heeft u ooit al eens een dagje op een echte aak willen vertoeven, dit is uw kans! Op **zaterdag 14 mei a.s.** gaan we met een ploeg ouders namelijk de aak een grondige schoonmaakbeurt geven. Ook zullen kleine klusjes gedaan kunnen worden. We beginnen om 9.30 uur met koffie en thee om daarna aan de slag te gaan. We hopen rond 12.00 uur klaar te zijn. Komt u ook meehelpen, neem dan een emmertje en een dweiltje mee. Heel erg bedankt.



Werkopkomsten zeeverkenners

Zaterdag 6 maart was de eerste werkopkomst van dit voorjaar. Veel zeeverkenners waren aanwezig om de onderkanten van de vletten te voorzien van een nieuwe teerlaag. De komende weken wordt er hard gewerkt om de vletten vaar-klaar te krijgen.

Spreekbeurt over scouting

Mandy Boer heeft haar spreekbeurt gehouden over de scouting compleet met geschiedenis en wat voor activiteiten er gedaan worden. Hiervoor had zij een aantal materialen geleend van de waterwelpen waaronder een aantal mooie foto collages en een knopen bord, hiermee heeft zij aan haar klas kunnen laten zien hoe leuk het bij de waterwelpen is en hoe leuk scouting in het algemeen is. Zij heeft hiervoor een dikke acht gehaald! Leuk om te horen dat een jonge waterwelp zich al verdiept in de geschiedenis en betekenis van scouting!
Erik Struik

Stafleden op cursus

Eric Kops en Sander Meinema zijn op zaterdag 5 maart richting het regiogebouw van de scouting gegaan, daar vond een cursus plaats om de deskundigheid van de stafleden te bevorderen. Zij gaan hier een aantal keren heen om deze cursus te volgen. De dag duurde van 10.00 uur tot 19 uur waar zij volgestampt zijn met informatie. Deze informatie moeten zij gaan overbrengen op de andere stafleden; een mooie taak is weggelegd voor deze jongens!
Erik Struik



Opbrengst Jantje Beton collecte 2011

In totaal opgehaald € 569,87
Voor de groep 50% = € 284,94

Alle leden die meegelopen hebben; héél hartelijk bedankt. Noteer alvast in je agenda voor maart 2012 "Jantje Beton collecte". Want als we met z'n allen lopen wordt er nog meer opgehaald en 50% van de collecte is direct voor de groep.

Wiawaha

Na het treurige nieuws dat de blokhut van de Wiawaha in de brand heeft gestaan en daarbij het interieur verloren is gegaan, mochten nieuwsgierigen een kijkje nemen wat voor schade een brand kan veroorzaken, een reporter van de nieuwsbrief heeft hiervan gebruik gemaakt om te observeren en verslag te maken.

Als je naar binnenloopt ruik je meteen een scherpe brandlucht en kan je zien wat voor ravage het is, vooral de schade door rook is enorm, de brand is buiten aangezet en toen naar binnen gegaan waar het al snel richting de verkleedkleden ging en dit tot een behoorlijke fik ontvaardde. Gelukkig was er een alerte buurtbewoner die alarm sloeg waardoor niet het gehele gebouw ten prooi is gevallen aan de brand. De leiding van de Wiawaha kon vertellen dat het gebouw gelukkig hersteld kon worden. Op zo'n middag zie je wel dat ondanks de behoorlijke tegenslag er ook iets positiefs uit voort kan komen. Uit alle hoeken komen vrijwilligers en vrienden en vriendinnen van de Wiawaha om schoon te maken en om te helpen, aanhangers rijden op en neer om spullen af en aan te voeren. Dit is iets wat je vaak bij verenigingen ziet maar toch vooral bij scouting, net zoals op onze groep veel vrijwilligers zweven die net als ons van aanpakken houden en dat is mooi om te zien! Erik Struik

Wat heeft onze groep gedaan voor de Wiawaha?

Natuurlijk heeft De Ruijter ook aangeboden om te helpen, zo gebruiken de kabouters op zaterdag ochtend de blokhut voor hun activiteiten en om wat te drinken. Zaterdag 5 maart was de eerste keer en konden de kabouters genieten van warme chocolademelk in de blokhut, de welpen hielden pauze in de ruimte ernaast en het was erg gezellig.

Erik Struik

Harde werkers (THT) in het zonnetje.

Een aantal oud verzetstrijders van de Michiel de Ruijter zoals : Lex Ree, Ron van Schagen, Joost Koks en Robert Huiberts die al jaren achter de schermen bergen werk verzetten en klusjes doen die niemand kan of wil doen, op zaterdagen en avonden/nachten zodat de kinderen en stafleden veilig kunnen spelen en van het materiaal kunnen genieten, hebben een echte originele Michiel de Ruijter platvink gekregen met daarop het woord : Bedankt. Als bedankje voor al het werk wat zij voor de groep doen, waar iedereen heel blij mee is. Dus ook vanuit de nieuwsbrief namens iedereen: bedankt mannen! Dat we nog jaren naar jullie gezeur mogen luisteren.

Erik Struik

Scouting Wiawaha organiseert:

zaterdag 26 maart 2011
11.00 – 15.00 uur

**“HELP ONS UIT DE BRAND”
-DOE DAG!**

Voor degenen die ons willen ondersteunen om onze brandschade te herstellen.

Bosweg 2, Velsen-Zuid

Broodje bakken
Plantenverkoop
Springkussen
Loterij
Schminken
Bosspeurtocht
Rommelmarkt

Scouting

Mooie voorbeelden van het werk wat verricht wordt:

-De aak moest aangesloten worden op het riool, na wat graafwerk waarbij Jerry Bleeker toe stond te kijken met zijn handen in z'n zakken konden deze werkzaamheden plaatsvinden en is dit door een oud lid gedaan. Waardoor ook wij aangesloten zijn op het riool!

-Het dak van de aak wat door een sterke wind aan de andere kant van zijkanaal B is geblazen, wordt geheel vernieuwd en ik kan u melden hij is erg mooi en bijna af. Een mooi bedje voor de zonnepanelen.

-het stuurhuis van de aak bestaande uit hout had een aantal nieuwe lagen lak nodig en er moesten nieuwe delen uit hout gezaagd worden voordat het hele zootje in elkaar stort. Ook dit is reeds gedaan. Zodat van de zomer het dak er weer af kan!

Erik Struik