



Nieuwsbrief



Nieuwsbrief

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: augustus 2011

Dringende oproep:

Binnen de vereniging zijn wij **dringend** op zoek naar:

- Een voorzitter

Neem vrijblijvend contact op met voorzitter@de-ruyter.nl

Dodenherdenking 4 mei 2011



Leden van onze groep waren aanwezig tijdens de herdenking op 4 mei op begraafplaats Westerveld.

Agenda:

Elke zaterdag

Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkeners
13.00 – 17.00 uur

Voor meer info en overige informatie; zie

www.de-ruyter.nl

De groep in beeld in de IJmuider Courant van vrijdag 1 april 2011

De schijnwerper op

Bas Jansen, 16 jaar oud en lid sinds 2006.

Als Bas Jansen zich meldt bij de picknicktafel op het terrein van waterscoutinggroep De Ruyter om er zijn verhaal te doen, volgen drie maten in zijn kielzog. Om te luisteren wat te vertellen heeft. Maar vooral ook om te genieten van een 'illegale' werkpausje.

Natuurlijk, het schuren en plamuren moet gebeuren. Maar om het effe niet te doen is ook wel lekker. De jongens zijn allen uit hetzelfde hout gesneden. Vriendelijk, open, goed gebekt maar beleefd. De leeftijd van Bas Jansen zou hem normaal gesproken naar 'de wilde vaart' doen promoveren. Een afdeling waar zelfstandigheid het toverwoord is. Doordat er in deze categorie geen collega's voor handen zijn, plakt de jongen uit Velsenbroek er nog een jaartje bij de zeeverkeners aan vast.

Het spijt Bas dat zijn leeftijdscategorie bij De Ruyter minimaal is vertegenwoordigd. „Een tijdelijke dip”, hoopt hij. „Ik merk bij sommige vrienden dat ze heel anders denken over de scouting dan dat het werkelijk is. Dan hebben ze het over een soort leger in het klein. Dat is absoluut niet waar. Zeker deze scoutinggroep is heel erg leuk. Op kamp gaan is super. Nooit



Bas Jansen.

hetzelfde. Lekker zeilen, lekker zwemmen.”

Voor sommigen is de verplichting tot het (soms) dragen van een uniform een reden om niet voor de scouting te kiezen. Niet Bas Jansen. Al is hij voorzichtige enthousiast. „Ik vind het niet erg om er in gezien te worden.”

Wel discipline, geen onvrijwillige duik

Naam: Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszoon de Ruyter
Opgericht: 1927
Aantal leden: 70

VELSEN-ZUID - De wereld is veranderd. De scouting bleef maar is niet veranderd. Werd in het verleden een luitje of lastige waterwelp of zeeverkenner zonder pardon het water in gekukeld door een leidingsgevende; vandaag de dag worden de zaken pedagogisch aangepakt. Zeker bij waterscoutinggroep Michiel Adriaenszoon de Ruyter uit Velsen.

Stafid Jessica Burger studeert sociaal pedagogische hulpverlening. Logisch dat zij er voor past om jongeren de plom in te laten. Gelukkig maar, want de gemiddelde hedendaagse tiener heeft een vermogen aan hoogwaardige elektronica in zijn binnenzak. Mobieltes, MP3 spelers, Blackberries of spelcomputers. Allemaal attributen die één ding gemeen hebben: na een bad doen ze het niet meer. Een aanzienlijke schadepost is het gevolg. Alleen al daarom is het beter om gezeten problemen uit te praten.

Bovendien werd de scouting (termen als padvinderij) of verkenners raakten lang geleden uit zwang) ooit opgericht om jongeren door middel van spel zelfstandigheid aan te leren. Een begrip als samenwerking leren in de praktijk te brengen.



Zeeverkeners van Michiel Adriaenszoon de Ruyter aan het werk op het water. FOTO'S: UPBROU VAN WIERINGEN

Daar hoort een vernedering ten overstaan van je clubgenoten niet bij.

Dat wil overigens niet zeggen dat de discipline in de scouting het loodje heeft geleegd. Zonder duidelijke gedragsregels heeft ook een groep als De Ruyter geen kans om te overleven. Laat

een groep kinderen vrijblijvend aankloeden en het wordt binnen de kortste keren een geweldige puinhoop. Het domein van Waterscoutinggroep de Ruyter onder de (paling)trok van spaardam, zou binnen de kortste keren verworden tot een morsige hangplek voor jongere-

ren. Dat zou doodzonde zijn. Want ze hebben het prima voor elkaar op hun thuisbasis aan de Stelling in Velsen-Zuid (in de wintermaanden vertoefde de club in een boshut elders in de gemeente).

De groep beschikt over zo kano's en vijf stalen zeilboten.

Momenteel wordt hard gewerkt om de lievelietten klaar te maken om er weer een zomerseizoen in tekeer te kunnen trekken. Dus klimt er op zaterdagmiddagen (werkopkomts) het bekende geluid van schuurmachines en staalborstels. Het werk wordt verdeeld door een vijftal stafleden. Ook Jessica Burger (23) vertelt de zeeverkeners hoe het werk moet worden aangepakt. Zij is al sinds haar elfde jaar lid en weet dus hoe je een roesplek te lijf moet gaan.

„Ik heb met gereedschap leren omgaan”, zegt ze. „Ik heb hier leren koken. Ik heb mij als meisje staande leren houden in de groep waar jongens nog altijd de ruime meerderheid vormen. Ik ben hier zelfstandig geworden. Heb er sociale vaardigheden onder de knie gekregen en vele hechte vriendschappen opgebouwd. Nu ben ik als stafid aan de waterscoutinggroep verbonden. Ook dat vind ik erg leuk om te doen. Natuurlijk ben ik na twee weken kamp helemaal kapot. Maar ik doe het graag, want de scouting moet blijven bestaan.”

Vanaf zaterdag 7 mei bevelen de ruim 50 waterwelpen (7-12 jaar) en zeeverkeners (13-16 jaar) zich weer wekelijks op het water. Dan zal er menig scout kopje onder gaan. Geheel vrijwillig. Met het mobielte veilig op de kant.

Contributie

De contributie van leden is de grootste inkomstenbron van de vereniging. Onlangs is per mail een factuur verstuurd naar alle leden.

Als de contributie nog niet voldaan is, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen?



Kaderleden-bedank-dag.

Het beloofde een schitterende dag te worden. Heerlijk zonnetje, redelijke wind en vooral lekker warm. De Mammoetkraan stond in de ochtend van 7 mei al te wachten om de boten te water te laten. Geweldig dat Marco Broek dit toch steeds weer wilt doen! Helaas was de opkomst door de vele afmeldingen een stuk lager dan verwacht, waardoor we allemaal 2, 3 of soms wel 4 gebakjes op moesten eten. Met de grote hoeveelheid suiker in het lichaam konden we lekker snel de boten zeilklaar maken en op weg naar de Mooie Nel. Ons doel Saplaza aan de Veerplas. Hier gingen we een klimparcours doen op zo'n 8 meter hoogte. Voor de personen met hoogtevrees een echte grensverleggende scoutingervaring. Maar ook voor de mensen zonder hoogtevrees was het niet makkelijk om bij de volgende paal te komen. Was je bij de laatste paal van het parcours dan mocht je met de kabelbaan naar beneden suizen. Toen iedereen genoeg geklommen had konden we weer terug zeilen naar de aak. Als afsluiter ging de BBQ aan en konden we gezellig met zijn allen proosten op de leuke dag. Iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt, iedereen die erbij was, maar ook alle vrijwilligers die er niet bij konden zijn, maar zich toch blijven inzetten voor de groep: **BEDANKT!**

Alle foto's staan op skydrive (zie www.de-ruyter.nl -> zeeverkeners -> fotoboek)



kaderleden-bedank-dag 2011

Werkseizoen

De zeeverkeners hebben weer hard gewerkt afgelopen winter. Met een strak onderhoudsschema en vele schuurpapiertjes, krabbers, rollers, kwasten en potten verf hebben we de vletten onderhouden. Buiten de werkopkomsten zijn we in de blokhut met het houtwerk aan de slag gegaan. Met deze extra avondjes en middagjes erbij is het ons weer gelukt de vloot op tijd af te krijgen voor de tewaterlating op zaterdag 7 mei. Er is weer hard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. Prachtig glimmende bootjes in het water, klaar om mee te zeilen! Gelukkig staat er voor de komende periode genoeg op het programma om er gebruik van te maken. Zo hebben we nog veel zeilopkomsten tot de zomervakantie met leuke spellen op het water. Uiteindelijk is er dan weer het hoogtepunt van het jaar: het zomerkamp! Jack Journo

Rioolnieuws: Aak aangesloten op persriool.

Op donderdag 5 mei, kreeg Ron van Schagen het nieuws dat het riool van de aak zou moeten werken. Dus aan het einde van de middag is hij naar de ligplaats getogen om e.e.a. te gaan testen. En jawel hoor, de firma De Bie heeft het probleem weten te verhelpen. Wij zijn dus vanaf 5 mei 2011 op een werkend persriool aangesloten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nu hoeft de boel alleen nog maar afgewerkt te worden.

Stiekemerds

Er zijn binnen onze vereniging altijd mensen die op de achtergrond, bijna stiekem, fantastische werkzaamheden verrichten voor onze scoutinggroep. Van het wassen van de vuile theedoeken, klussen aan de aak, schuren en schilderen tot het fabriceren van nieuwe vlonders en noem zo maar op. Deze mensen zijn niet altijd in beeld maar o zo belangrijk voor een vereniging. Ieder die zich aangesproken voelt: ga hier vooral (stiekem) mee door, we zijn er erg blij mee.



Sop- en klusdag aak

Op zaterdag 21 mei is er door een enthousiaste ploeg ouders heel veel gesopt en geklust op de aak! Er is veel werk verzet en daarom willen wij ook alle hulpouders bedanken.

Bedankt

De sopmiddelen en heerlijke koeken werden u aangeboden door familie De Weerd.

Klupkampioenschap 2011!

Op **zaterdag 18 juni 2011** vindt het klupkampioenschap plaats! Het klupkampioenschap is een wedstrijd waarbij in groepsverband door alle jeugdleden en ouders en/of verzorgers wordt gestreden om de klupkampioenschap wisselbeker. De wedstrijden zullen bestaan uit verschillende spellen van de verschillende speltakken. Uiteraard zijn broertjes en/of zusjes ook van harte welkom om mee te doen aan de klupkampioenschappen. Na de wedstrijden wordt er een barbecue georganiseerd, hierbij is iedereen welkom ook ouders, broertjes en/of zusje die niet mee konden doen aan de wedstrijden. Om 14.00 uur is de gezamenlijke opening, hierna starten de wedstrijden. Om 16.30 uur start de bbq. Aan de wedstrijden voor de klupkampioenschap zijn geen kosten verbonden. Voor het mee-eten met de bbq wordt **voor volwassenen €10,- en voor de kinderen € 5,- gerekend. Na 16.30 gaat de bar open en dan kunt u voor € 0,50 limonade, voor € 1,00 fris en voor € 1,50 bier of wijn halen.**

U ontvangt hierover nog informatie, maar wilt u het inschrijfformulier uiterlijk 11 juni inleveren?